

"Als je een kruisteken maakt, maak het dan goed. Geen haastig, verminkt gebaar, waarvan je niet weet wat het eigenlijk moet betekenen. Neer, een goed kruisteken, langzaam, groot, van het voorhoofd tot de borst, van de ene schouder tot de andere. Voel je, hoe het je helemaal omvat?"

ROMANO GUARDINI



3. doorduren



Een kruisteken maken is je verbinden met de 3-ene God



De geest is Gods bezieling die je in jezelf & rondom je funt ontdekken



God de Vader woont in den Hoog en doet jou een aanzoek



Christus is God die afdaalt als mens & zijn liefde concreet maakt

